

## Trimester in Paraguay

Hallo, ik ben Kwinten Cornelus uit het Sint-Jan-Berchmans college in Avelgem. Ik zit nu in het zesde jaar en ben gedurende het eerste trimester (4 augustus tot 29 november) op uitwisseling naar Paraguay geweest met de organisatie AFS. Waarschijnlijk weten velen onder jullie weinig tot niets over dit land. Dat was ook bij mij het geval voor ik vertrok. Het is een typisch Zuid-Amerikaans land met vriendelijke inwoners en een behoorlijk warm klimaat.

De eerste weken waren moeilijk, de verandering van klimaat, levensritme en taal waren problemen die nogal lastig waren. Zeker de taal (Paraguay is een tweetalig land, men spreekt er Spaans en Guarani; dit is een indianentaal en voor mij in het begin nog onbegrijpelijker dan Spaans) was een probleem. Ik had ervoor wel een online taal cursus gedaan maar dat stelde behoorlijk weinig voor. De eerste paar weken moest ik mij dus verstaanbaar maken met gebarentaal en de enkele woorden Spaans die ik al kende.

Na een paar weken werd alles al stukken beter. Ik verstond al redelijk wat Spaans (Guarani was nog altijd onverstaanbaar en dat zou het ook altijd blijven) en ik schoot heel goed op met mijn ouders, klasgenoten en mijn gastzussen Emma, een Italiaanse uitwisselingsstudente en Mara. In de weekends, wanneer we geen school hadden, verkenden we het land door in ongeveer alle richtingen roadtrips te maken. We bezochten El Chaco (een heel droog gebied in het noorden van Paraguay), Salto Cristal (een prachtige waterval), Ciudad Del Este (de handelsstad dicht bij de grens met Brazilië), Cataratas do Iguazu (de wereldberoemde watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië), Itaipu (een stuwdam met de werelds grootste elektriciteitsproductie) en nog heel veel meer...

De tijd vloog voorbij en uiteindelijk was het al 28 november, de dag waarop ik terug moest keren. Ik nam afscheid van mijn vrienden en familie op de luchthaven en we beloofden elkaar om elkaar snel terug te zien.

Voor mij was het een ongelooflijke ervaring met bijzonder weinig slechte momenten. Ik zou het aan iedereen die de kans heeft zeker aanraden. Als je nog wat verder zou willen lezen, kan dat op de blog die ik heb geschreven: <http://trimesterinparaguay.blogspot.be/>

***Kwinten Cornelus***